

Tempel voor de Wetenschap of een plek van Verwondering?

Resultaten bijeenkomst *Wat is de Toekomst van Kerkgebouwen?*, 6 juni 2019.

In de aanloop naar Open Kerkendag 2019 organiseerde Stichting Open Kerken op 6 juni voor jongvolwassenen de bijeenkomst 'Wat is de Toekomst van Kerkgebouwen? De kern van deze bijeenkomst was het voeren van een gesprek over wat voor jongeren de essentie van een kerkgebouw is.



Florian de Visser en de groep jongeren. Foto door Lilian Grootswagers.

Workshop Hack the Church

Het grootste deel van de bijeenkomst werd ingevuld door de workshop *Hack the Church* van designer Florian de Visser. In deze workshop onderzochten de deelnemers in verschillende stappen hun persoonlijke connectie met kerkgebouwen. In twee groepen werd aan de slag gegaan met het bedenken van de breedst mogelijke (toekomst)vormen van gebruik van kerkgebouwen. Het doel was om aan de hand van losse eigenschappen van een kerkgebouw - personage, decor en scènes - een verhaal te vormen. Uiteindelijk kwamen hier twee verschillende resultaten uit, die toch op sommige onderdelen overlappen.

1. **Titel verhaal:** Doorgeven van Verwondering
Thema: Aandacht



De eerste groep presenteerde een verhaal waarbij het thema aandacht centraal stond. Aandacht voor: jezelf, het gebouw, de ambacht, de kunst, de akoestiek, muziek en voor de gemeenschap. De essentie van het kerkgebouw van de toekomst ligt in de kern bij het doorgeven van deze aandacht aan andere generaties. Het is belangrijk dat de gemeenschap waarin het gebouw staat zelf opkomt voor deze waarden en nadenkt over de toekomst van het gebouw. Hiervoor is het van belang dat gemeenschappen een band opbouwen met het gebouw én bijdragen aan de instandhouding ervan.

2. **Titel verhaal:** Tempel voor de Wetenschap
Thema: De kerk en kunst voor de gemeenschap

De tweede groep presenteerde een verhaal waarbij het thema kerk en kunst voor de gemeenschap centraal stond. Een kerkgebouw is in essentie bedoeld als een plek die in dienst staat van een gemeenschap, maar ook een plek waar ruimte is voor kunst en



wetenschap. Deze groep ziet een toekomst beeld voor kerkgebouwen als een plek waar samenwerking tussen wetenschap en religie gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

Het was een geslaagde bijeenkomst die zeker een vervolg verdient. Voor meer informatie over de bijeenkomst of over Stichting Open Kerken kunt u Britt Jennissen benaderen via info@openkerkendag.nl